

# Københavns og Vartov Valgmenigheder

Juni 2012 Nr. 2



## Guds alvidenhed

*Første søndag efter påske – Johannes 21,15-19*

Der er meget som har bedst af at forblive uudsagt. Det er en livsvisdom som gerne kommer med alderen, måske fordi man da finder ud af at man gennem lang tid har sagt alt for meget. Det uudsagte giver et frirum mellem mennesker. Det uudsagte er det selvfølgelige, det der giver sig selv, det vi godt véd uden at vi behøver at sige at vi véd det. Der er en tavs viden mellem os. Den binder os sammen og skal ikke hele tiden udsiges. Følelsen af samhørighed kan leve godt også uudsagt.

Hvorfor beder Jesus da Peter udsige at han elsker ham? Hvorfor spørger han hele tre gange Peter om han har ham kær? Hvorfor bringer Jesus dét på bane som har været helt selvfølgeligt lige siden dengang Jesus for efterhånden længe siden sagde: 'Følg mig!?' Nu er vi i en anden tid, tiden efter Jesu død og opstandelse. Dagens evangelium slutter også med at Jesus siger til Peter: 'Følg mig!' Men er det nu det samme som dengang, før hans død og opstandelse?

De har jo været igennem så meget, sam-

men og her på det seneste navnlig hver for sig. Peter svigtede Jesus på det grusomste da han – natten før korsfæstelsen i ypperstepræstens gård – fornægtede ham tre gange inden hanen havde galeet to gange, og Peter var helt fraværende under korsfæstelsen. Det er som om Jesus nu forsøger at hente ham tilbage. Tre gange spørger han Peter om hans kærlighed. Tre gange spørger han den der har svigtet ham tre gange.

Det er påfaldende at Peter tilsyneladende har glemt alt om sit fatale svigt. Han virker helt uforstående og bliver sørgmodig over at Jesus spørger ham tre gange, og han siger: 'Herre, du ved alt; du ved, at jeg har dig kær.' Tænk, har han virkelig det? Han som i forrædelsesnatten bandede og svovlede og afsvor enhver samhørighed med Jesus: 'Jeg kender ikke det menneske.' Han siger nu – her på den anden side af Jesu død og opstandelse – at han selvfølgelig elsker Jesus, og at deres samhørighed er så selvfølgelig at den ikke behøver at blive udtalt.

Måske er det en fortrængning som dækker sig bag det uudsagte. Sådan som man ved at erklære sin veneration over for et menneske kan skjule sine svigt mod det; foregive at det ikke var noget man gjorde, men noget der skete.

Men det kan også være at Peter har nået til den selvindsigt at hans svigt er så stort fordi hans kærlighed er det. Vi kan føle os mest svigtet af dem vi elsker mest, og der er ikke nogen større magt end magten til at svigte dem som elsker os, og som vi elsker. Bruddene er aldrig dybere end hvor samhørigheden er størst. Det kan vi forsøge at fortrænge, men det vedbliver at være virkeligt. Måske har Peter indset at det var hans kærlighed som fik ham til at svigte.

Det er dog endnu ikke evangeliets virkelighed. For evangeliets virkelighed beror ikke på gensidighed. Den udspringer af Guds ensidige handling. Det er Gud som helt uden forbehold handler godt mod mennesket: kærligheden til døden. Det er dén Peter fornægter. Det vidste Jesus allerede dengang han sagde til ham at han ville fornægte ham tre gange inden han havde galet to gange. Det benægtede Peter med en kraft som kun blev overgået af de eder hvormed han siden fornægtede ham. Han fornægtede at Gud gav sig helt og holdent til ham. Han vendte ryggen til den Gud der med åbne øjne gik i døden for ham.

Det er nemt nok at benægte at Gud eksisterer; det bliver ikke til andet end ateisme-*light*. Det er noget helt andet at fornægte den Gud som hengiver sig for mennesket. Det er Peters ateisme: Han svigter Gud *fordi* han handler godt imod ham, helt uden forbehold. Når Peter siger: 'Herre, du ved alt; du ved, at jeg har dig kær', så betyder det at Jesus vidste at Peter ville svigte ham *fordi* han elsker ham. Men Jesus véd også at selv dét ikke vil svække *hans* kærlighed til Peter. Det er Guds alvi-

denhed. Dén er vedholdende og helt selvfølgelig, og derfor siger han: 'Følg mig!'

Det er måske kun i evangeliet at det selvfølgelige, det uudsagte, kan udsiges uden at det mister sin kraft. I den nuværende kultur er der ikke meget som får lov til at forblive uudsagt. Der er ikke mangel på folk som til stadighed siger alt hvad der falder dem ind. Der er ikke noget *spam*-filter mellem det indre og det ydre. Man kan høre nogen sige at 'nu tænker jeg lige højt' – hvilket giver et forunderligt indblik i deres indre. Der er tilsyneladende ingen grænser. Det er ikke længere det ydre der besætter det indre. Det er det indre der besætter det ydre. Vores fælles ydre livsverden er forsvarsløs over for den endeløse flom af meningstilkendegivelser og følelsesudbrud. Det er ikke meget man bliver fri for at høre på. Intet skal få lov til at forblive uudsagt. Da begrænses det frirum hvor mennesker kan bevæge sig, mødes, være sammen.

Men i dagens evangelium udsiges det uudsagte med en kraft som udvirker en ny virkelighed: opstandelsens virkelighed. Det befæster samhørigheden mellem Gud og mennesker én gang for alle. Hinsides de fortrængninger og selvindsigter mennesket kan præstere. Nu er den eneste virkelige virkelighed den at Gud med sin opstandelse har overvundet døden. Overvundet den død som mennesket med sine svigt bereder ham. For disse svigt får ikke ham til at vige. Menneskets forræderi får ikke ham til at forråde mennesket; det får ham ikke til at opgive sin kærlighed til det.

For Gud véd alt. Det er ikke kun Peter som lever af det evangelium. Det gør enhver som hører kaldet: 'Følg mig!' Det åbner et selvfølgeligt frirum. Det giver sig selv fordi Gud har givet sig selv til os. På trods af vores ateismer, vores svigt.

Niels Grønkjær

# Afskedsbrev fra 'nisten

Vi skal helt tilbage til 1994. Jeg var flyttet til København efter syv år i Wien og ledte efter en menighed, hvor jeg gerne ville komme om søndagen. Som nyan-sat docent i orgel på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium havde jeg ikke nogen kirkestilling, men vikarierede en del rundt omkring. En frisdag tog jeg i Vartov, hørte Torben Damsholt prædike og mødte Allan Rasmussen, som jeg havde hørt en del om allerede. Allan havde ingen problemer med at have en kollega i kirken under højmesse, han sagde bare: ”Det er jo dejligt at vide, at der er en til at tage over, hvis jeg skulle blive dårlig under tjenesten” med Allans sædvanlige lune humor! Således blev Vartov Valgmenighed et sted, jeg blev glad for at komme, og jeg meldte mig ind i menigheden. Allan og jeg blev venner og fik et langvarigt samarbejde i vores cembalo-duo.

Så fik Allan familie og ville gerne finde et embede med lidt større løn. I Farum fik de nu en fantastisk organist, og daværende formand for nævnet Vagn Rud-Petersen spurgte mig, om jeg mon kunne anbefale en ny studerende fra konservatoriet til organistembedet i Vartov. Allan havde alle jo været svært glade for; han startede bare 17 år gammel, da han gik på 1. år på konservatoriet. Den grublede jeg lidt over og meldte tilbage til Vagn, at jeg gerne selv ville træde til, hvis det kunne falde i god jord hos navn og menighed. Vagn smilede stort og sagde nærmest ja tak på stedet. Og jeg havde pludselig fået organiststilling igen efter en del år uden. September 1996 startede jeg på bænken, og der har jeg spillet lige siden med stor glæde!

Efter 15 år som organist i Vartov valgte jeg i efteråret sidste år at tage orlov for at

deltage i et projektår med organiststuderende i Trinitatis Kirke. Det er spændende og meget udbytterigt, både for de studerende og mig. Hvor meget samarbejdet kan fortsætte, når projektårsbevillingen ophører, vides ikke. Men til aflastning for kirkens organist har menighedsrådet besluttet at oprette en ny organiststilling, og i februar spurgte de, om jeg ville være interesseret, og jeg sagde ja tak til 25 % ansættelse. Den ansættelse starter 1. september. Med stillingen i Trinitatis får jeg nogle andre og nye faglige udfordringer, som jeg tror kan udvikle mig og samtidig være til gavn for mit hovedarbejde, professoratet på konservatoriet.

Det svære har været at skulle sige op i Vartov! Jeg fortsætter som medlem af menigheden, mine børn er døbt her, og jeg føler mig knyttet til både menighed og kirke. Men jeg har godt af nye faglige græsgange, selvom jeg vil savne Vartovs gudstjenester og især den solide og engagerede menighedssang rigtig meget! Tusind tak for al jeres gode sang gennem 15 år! Og tak for mange hyggelige samtaler og møder før og efter tjenester i kirken.

Jeg håber, menigheden må finde en god ny organist, og at den for alle så frugtbare tilknytning til konservatoriet må bevares. Den ordning har eksisteret siden 1970, og den er vigtig for uddannelsen af danske organister og med til at sætte Vartov Kirke på det danske kirkemusikalske landkort!

For at kunne sige ordentligt farvel og tak vender jeg tilbage på bænken søndag den 12. august. Efter tjenesten vil der være en ekstraordinær gang kirkekaffe. Det ville glæde mig at se mange af jer der!

Med venlig hilsen,  
*Bine Bryndorf*

# Årsberetning for 2011 Vartov Valgmenighed

(forkortet)

Vi begynder årsmødet med at tænke på de medlemmer der er døde i løbet af 2011: *Erik Anker-Møller, Ellen Margrete Webb* og – som jeg nåede at nævne sidste år – *Jacob Appel, Carl Peter Ørberg og Kirsten Haastrup*. De har alle været tæt forbundet med Vartov Valgmenighed, og det er tomt efter dem i kirken. Lad os rejse os og mindes dem med tak for alt det de har været for os!

Dernæst et varmt velkommen til de mange nye der er kommet til i det år der er gået: 30 i alt. Vi har en rigtig god medlemstilgang. Det er meget glædeligt.

Af og til har det slået mig at en formandsberetning kun sjældent handler om det der er det vigtigste i vores virksomhed: gudstjenesten. Det at vi har dette fristed hvor vi kan høre evangeliet hver søndag. Og dog er det alligevel *det* det her handler om – men godt nok på en anden måde. Ved årsmødet går vi billedligt talt ned i maskinrummet for at gøre status: Er alt i god stand? Fungerer det som det skal? Skal der noget nyt til?

Når det hele fungerer godt og uden problemer, tænker man jo ellers ikke så meget over det. Glæder sig bare over det, men tager det vel også som en selvfølge. Sådanne er det gerne de steder hvor vi føler os hjemme – og det takker vi for. Vores præst, vores organist og vores forretningsfører, som udfører det bærende arbejde, opfatter vi som faste konstanter.

For nogen tid siden kom der et brev fra *Bine Bryndorf*. Efter moden overvejelse har hun valgt at holde op som organist hos os for at tiltræde en stilling med nye udfordringer ved Trinitatis Kirke. Det kan vi jo kun ønske Bine til lykke med – og så glæde os over de 15 år vi har haft det privilegium at have så fornem en organist ved vores gudstjenester.

Ved årsmødet sidste år var den ny udsmykning her i menighedssalen lige hængt op. Efter lidt malerarbejde og justering af

belysningen kunne vi så lige før sommerferien præsentere det nye rum ved en fernisering. Det var dejligt at møde kunstnerne og at få lejlighed til at fremføre en varm tak til Ny Carlsbergfondet. Det er et længe næret ønske om en ændret og udvidet kunstnerisk udsmykning af salen som er blevet opfyldt. En stor glæde!

Vedligeholdelsesmæssigt er der i år udført en hel del. Dels de planlagte ting: Foruden arbejdet i salen er køkkenet renoveret, et toilet i Pastoralseminariets lejemål fornyet og kirkens lydanlæg forbedret. Dels den pludselig påkrævede omlægning af hele den nederste del af taget mod Løngangstræde og yderligere en større udgift til kloakarbejde efter skybruddet i juli. De uventede udgifter ses tydeligt i årets regnskab, men det er rigtig gode ting der er udført. Det må vi glæde os over.

Ser vi på årets møder og arrangementer, havde vi i juni sidste år en fin koncert i kirken med *Sokkelund Sangkor*. Der var fri adgang, og koncerten var meget velbesøgt. Ved vores menighedsmøder har vi haft en række gode foredrag, og det velbesøgte adventsmøde bekræftede endnu en gang at tidspunktet kl. 17 passer mange rigtig godt.

En spændende nyhed blev foredragsrækken "*Klassiske grundtvigcitater i ny belysning*" tilrettelagt i samarbejde med Grundtvigsk Forum: fire møder med to oplægsholdere for hvert citat der behandledes. En rigtig god idé. Vi har besluttet at arrangere et tilsvarende forløb næste år.

På et årsmøde kan alle emner tages op til diskussion – nu efter beretningen og også under det sidste punkt: Eventuelt. Alle medlemmer har endvidere mulighed for at indsende et punkt til årsmødets dagsorden. Af og til vælger nævnet desuden at tage et emne eller en sag op til beslutning eller til særlig drøftelse.

Det var tilfældet sidste år hvor vi gerne vil-

le have *principperne for indbetaling af medlemsbidrag* diskuteret. Efterfølgende har vi – sammen med Kurt Gottfredsen – arbejdet videre med de synspunkter som kom frem. Der var opbakning til den nuværende betalingsmodel med bidrag af frivillig størrelse, dog med anbefaling af frivillig opstramning. At tegne sig for faste erklæringsbidrag giver en værdifuld økonomisk stabilitet for menigheden. Vedrørende *opkrævning af restancer* var der tilslutning til den praksis som nu er gennemført: Medlemmer som ikke efter to rykkere betaler deres forfaldne årsbidrag i løbet af det efterfølgende år, mister deres medlemskab. Efter to års respit følger således en administrativ udmeldelse. Man bliver overført til sin sognemenighed og sat i kirkeskat. Fra os kommer et brev som oplyser om sagen og om at man naturligvis er hjerteligt velkommen til at blive medlem igen. Måske har den pågældende bare været på et længerevarende udenlandsophold eller har af anden årsag ikke skænket medlemsforholdet så mange tanker.

Den nye og nemme mulighed for at *betale medlemsbidrag via hjemmesiden* har vist sig at være rigtig god. I det hele taget er den ny hjemmeside blevet meget forbedret, og de tekniske problemer som har drillet lidt, er efterhånden løst. Tak til alle der har slidt med sagen!

Vi befinder os midt i en kirkepolitisk bevæget tid. Får vi en ny kirkeforfatning? Hvad vil der i givet tilfælde ske med valgmenighederne? Med det grundtvigske menigheds-syn? Der har været afholdt en række møder og konferencer som flere herfra har deltaget i. Endnu ved vi ikke ret meget. Men det grundlæggende tilfredsstillende ved at være organiseret som en valgmenighed fremstår i hvert fald meget klart på baggrund af de foreslåede nedlæggelser af et stort antal kirker i København og på Frederiksberg. Forestil jer at nogen skulle komme og nedlægge vores kirke ovenfra – og tilsyneladende fortrinsvis ud fra geografiske overvejelser. Her er vi sandelig godt stillet.

Jeg kan ikke tænke mig andet end at valgmenigheden vil få en langt større betydning som organisationsform inden for folkekirken i fremtiden. Det er en form for nærdemokrati som bidrager til at give kirkelivet de rette proportioner. Det er gudstjenesten i menigheden det hele drejer sig om.

Dertil kommer at vi er herre over vores egen økonomi. Skal der spares, bestemmer vi selv hvordan. Hos os er de økonomiske mekanismer fuldt synlige og kan påvirkes aktivt. Kommer der flere medlemmer forbedres økonomien. At Vartov Valgmenigheds økonomi i de sidste 30 år er blevet så meget bedre, kan nok have sammenhæng med det vi kalder tidsånden. Men først og fremmest skyldes det jo vores præster. Tak til Torben, som har været vores præst i 25 år, og til dig, Niels, som nu i snart 7 år har fortsat den gode udvikling.

Dette er min sidste formandsberetning. Når jeg tænker tilbage på de mange år jeg har været i nævnet, fra 1985 og til nu, kan jeg tydeligt se forandringerne. Lidt efter lidt blev der råd til både små og store forbedringer af den kirke som Vartov Valgmenighed i 1920 blev grundlagt for at bevare som gudstjenesterum. Det har været en stor glæde at være med til at gennemføre de mange vedligeholdelses- og genopretningsarbejder. Hvert år nåede vi et stykke videre. Nogle år i store spring. Tak til de velvillige fonde der i sidste ende har gjort det muligt!

Nødvendigheden af såkaldt ”aktiv medlem” i kirken, som man ofte hører fremført, nødvendiggør efter min mening slet ikke lægmandsoplæsninger i gudstjenesten og den slags. At ”leve med” fungerer helt fint ved at give en hånd med i det praktiske arbejde. Nu har jeg så taget min tårn i nævnet. Tak til alle for venskab og godt samarbejde.

*Margaretha Balle-Petersen*

## **Inge Bønnerup ny organist i Vartov**

I femten år har vi kunnet glæde os over Bine Bryndorfs orgelspil, men nu har hun taget imod nye udfordringer. Vi siger tak og tager afsked med Bine efter gudstjenesten *den 12. august*.

Dario Andreella har det forløbne år været vikar i Bines orlovsperiode. Han skal nu videre med sin uddannelse og nye opgaver. Dario spiller sidste gang ved gudstjenesten *den 26. august* hvor vi tager afsked.

*Den 9. september* spiller vores nye organist, Inge Bønnerup, første gang ved gudstjenesten i Vartov. Vi er meget glade for at hun vil overtage orgelbænken. Inge Bønnerup er en af Københavns kendte organister. Hun har i årene 1972-2007 virket i Trinitatis Kirke; desuden som orgellærer ved musikkonservertoriet. I de seneste år har Inge været vikar i Esajas Kirke. Hun har indspillet mange orgelværker; for tiden er hun i færd med at indspille nyere dansk orgelmusik. Vi glæder os til at byde hende velkommen.

*Vibeke Hein*

## **Immanuelskirken genåbner**

*Søndag den 19. august* kl. 10 er der for første gang efter sommerferien gudstjeneste i Immanuelskirken. Kirken har jo været lukket hele foråret fordi gulvet skulle udskiftes. Arbejdet ser ud til at forløbe efter den lagte plan, og vi glæder os til at vise resultatet til medlemmerne af vore to menigheder. Genåbningen markeres blandt andet med et lille traktament. Vi håber mange vil være med til at gøre dagen festlig.

*Jens Hestbech*

## **Sensommerudflugt for børn**

*Søndag den 2. september*, efter gudstjenesten i Immanuelskirken kl. 10, tager børn og deres familier på udflugt til Assistens Kirkegård. I Hans Tausensparken ved siden af er der en legeplads hvor vi skal spise vores madpakker.

I må meget gerne tilmelde jer med antal personer og alder på børn. Alle er velkomne – børn med familier. Medbring frokostkurv og måske en kage.

Nærmere program følger på hjemmesiden [www.kvkv.dk](http://www.kvkv.dk).

Tilmelding medio august til:

Niels Grønkjær:

3313 3031, [ng@kvkv.dk](mailto:ng@kvkv.dk),

Signe Rørdam Thomsen:

2992 1067, [roerdam@hotmail.com](mailto:roerdam@hotmail.com),

Mette Vestergaard: 2623 9779

[vestergaard\\_mette@hotmail.com](mailto:vestergaard_mette@hotmail.com)

## **På vandring med Grundtvig, Indre Mission og Løgstrup**

*Onsdag den 5. september* kl. 16.30-18 leder fhv. seminarielektor og studenterpræst *Steffen Støvring* en kirkevandring på Vesterbro og Frederiksberg. Københavns Indre Mission var i begyndelsen af 1900-tallet en overordentlig indflydelsesrig faktor i byens nye fattige arbejderkvarterer – stærkt engageret i ungdomsarbejde og socialt arbejde. Hvilke spor satte dette arbejde sig? Hvordan agerede den anden store vækkelsesbevægelse, grundtvigianismen? Og hvor var den senere så vidt berømte religionsfilosof K.E. Løgstrup at finde?

Vi mødes ved Eliaskirken på Vesterbros Torv kl. 16.30 og slutter i Immanuelskirken kl. 18. Arrangementet sker i samarbejde med Frederiksberg Kirkelige Voksenundervisning.

## En historie om dansk kirkebyggeri siden 2. verdenskrig

Ved *menighedsrådet* mandag den 10. september holder lektor ved Præstehøjskolen i Løgumkloster Benny Schuster et foredrag som vil forsøge at besvare spørgsmålet om hvordan en kirke ser ud når den ikke ligner en kirke. Hvorfor ser vores kirker ud som de gør – dengang for mange hundrede år siden og i dag? Tjener kirkebygningen ikke kun et praktisk, men også et symbolsk formål? Foredraget vil især drøfte hvorvidt der gives en særlig luthersk måde at bygge og indrette kirker på.

## Brødrene Skovgaard i Immanuelskirken

*Onsdag den 19. september kl. 17-18* i Immanuelskirken fortæller forfatter og formand for Ny Carlsbergfondets direktion *Hans Edvard Nørregård-Nielsen* om brødrene Niels og Joakim Skovgaard, om deres kunst og dens betydning for Immanuelskirken. Desuden vælger han salmer som vi synger i fællesskab. Arrangementet sker i samarbejde med Frederiksberg Kirkelige Voksenundervisning.

## Adresser

*Præst:* Niels Grønkjær, Løngangstræde 24, 2., 1468 København K, tlf. 33 13 30 31  
e-mail: ng@kvvv.dk - hjemmeside: www.kvvv.dk

### Københavns Valgmenighed

*Formand:*

Jens Hestbech  
Gl. Kongevej 19, 3. th., 1610 København V  
Tlf. 33 24 85 97/31 90 75 97

*Forretningsfører:*

Ingrid Hentze  
Fjordvænget 6, Alnor, 6300 Gråsten  
Tlf. 36 34 15 28  
Bank: 0255 9 02 83 90

*Kirketjener:*

Ruben Filskov  
Lykkesholms Allé 12, 1902 Frederikberg C  
Tlf. 20 87 49 97

*Organist:*

Jørgen Ernst Hansen  
Bredagervej 14, 4050 Skibby  
Tlf. 47 52 13 08

### Vartov Valgmenighed

*Formand:*

Vibeke Hein  
Slotsalléen 40, 4200 Slagelse  
Tlf. 30 62 67 22

*Forretningsfører:*

Kurt Gotfredsen  
Opnæsgård 57, 1. th., 2970 Hørsholm  
Tlf. 31 95 63 72  
Bank: 6194 - 4170277452

*Kirketjener:*

Marie Høgh  
Katholmvej 15, 2720 Vanløse  
Tlf. 40 53 03 59

*Organistvikar:*

Dario Andreella  
Edvard Thomsensvej 5D, 4.4  
2300 København S. Tlf. 60 69 60 87

For børnepasning under gudstjenester: Kontakt Signe Rørdam Thomsen:  
roerdam@hotmail.com

**Valgmenighedernes hjemmeside er [www.kvvv.dk](http://www.kvvv.dk)**

*Bladets redaktion:* Niels Grønkjær (ansv.havende), Lilly Wiberg, Søren Anker-Møller  
*Forsidevignet:* Peter Hentze

## Afsender:

Københavns og Vartov  
Valgmenigheder  
Løngangstræde 24, 2.  
1468 København K

## Gudstjenester i Vartov Kirke og Immanuelskirken \*

*5. august (9. søndag efter trinitatis)*

Vartov Kirke . . . . . kl. 10

*12. august (10. søndag efter trinitatis)*

Vartov Kirke . . . . . kl. 10

*19. august (11. søndag efter trinitatis)*

Immanuelskirken . . . . . kl. 10

Vartov Kirke . . . . . kl. 16

*26. august (12. søndag efter trinitatis)*

Vartov Kirke . . . . . kl. 10

*2. september (13. søndag efter trinitatis)*

Immanuelskirken . . . . . kl. 10

Korsang, børnepasning – udflugt

*9. september (14. søndag efter trinitatis)*

Vartov Kirke . . . . . kl. 10

Michael Hemmingsen

*\*Immanuelskirken ligger på:*

*Forbåningsholms Allé 20, Frederiksberg.*

*16. september (15. søndag efter trinitatis)*

Vartov Kirke . . . . . kl. 10

Immanuelskirken . . . . . kl. 16

*23. september (16. søndag efter trinitatis)*

Vartov Kirke . . . . . kl. 10

*30. september (17. søndag efter trinitatis)*

Immanuelskirken . . . . . kl. 10

Korsang

*7. oktober (18. søndag efter trinitatis)*

Ingen gudstjeneste

Efterårsmøde i Vallekilde

*14. oktober (19. søndag efter trinitatis)*

Vartov Kirke . . . . . kl. 10

*21. oktober (20. søndag efter trinitatis)*

Immanuelskirken . . . . . kl. 10

Korsang

Vartov Kirke . . . . . kl. 16

*28. oktober (21. søndag efter trinitatis)*

Vartov Kirke . . . . . kl. 10

Børnepasning

## KALENDER

*Onsdag den 5. september kl. 16.30-18:*

Steffen Støvring: Kirkevandring på

Vesterbro og Frederiksberg

*Mandag den 10. september kl. 19.30:*

Menighedsmøde i Vartov

Benny Schuster: Nyere dansk kirkebyggeri

*Onsdag den 19. september kl. 17-18:*

Immanuelskirken

Hans Edvard Nørregård-Nielsen: Niels

og Joakim Skovgaard

*Søndag den 7. oktober:*

De sjællandske valgmenigheders efterårs-  
møde i Vallekilde

*Mandag den 5. november kl. 19.30:*

Menighedsmøde i Vartov

Lisbeth Smedegaard Andersen:

Skredderen – et tidsbillede

*Torsdag den 8. november kl. 19.30:*

Møde i menighedssalen i Vartov

Niels Helveg Petersen: Folkekirken og  
grundloven

*Onsdag den 14. november kl. 17-18:*

Immanuelskirken

Ida Jessen: Fyraftenssalmesang

*Mandag den 3. december kl. 17-20:*

Adventsmøde i Vartov