

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Juni 2019 Nr. 2



Skyld og nåde

Skærtorsdag – Matthæus 26,17-30

Den schweiziske forfatter Max Frisch skrev umiddelbart efter Anden Verdenskrig en lignelse, *Den andorranske jøde*. I det lille samfund Andorra bor en ung mand. Der er ikke noget påfaldende ved ham, men de andre kommer til at se ham som jøde. Han har et køligt intellekt. Det virker som om han tænker meget på penge. Hans fædrelandskærlighed er det vist så som så med. Han må være jøde.

De egenskaber de tillægger den unge mand, tager han efterhånden til sig. Ja, jeg må være jøde, tænker han. Mange beundrer ham. 'De fleste andorranere gjorde ham intet. Altså heller intet godt.'

Han bliver dog myrdet på det grusomste – man ved ikke helt hvordan. Det taler alle meget om. Indtil de finder ud af at denne 'jøde' var andorraner som de selv. Så taler de ikke mere om det.

Lignelsen slutter: 'Så ofte de så sig i spejlet, så andorranerne med forfærdelse

at de selv lignede Judas, enhver af dem.' I spejlet ser de deres forræderi.

Frisch noterer i sin dagbog: 'Du må ikke gøre dig noget billede, siger man om Gud. Det betyder også at du ikke må gøre dig noget billede af Gud som er det levende i ethvert menneske, det som vi ikke kan fatte. Det er en synd som vi uafledeligt begår, og som begås mod os'.

Det gammeltestamentlige forbud mod at afbilde Gud kommer af at vi ikke kan se hvordan Gud er. Og hvis vi alligevel forsøger, vil vi tilbede og beundre dette billede.

At beundre et menneske er at gøre sig et billede af det. Men beundringen kan skuffes. Så let som ingenting kan den slå om i vrede og afvisning, uden at vi helt ved hvordan.

Palmesøndag var der ingen grænser for folkets beundring af deres 'konge'. Skærtorsdag forrykkes billedet. Beundrin-

gen slår om i forræderiet. Billedet krakelerer.

Vi skal ikke gøre os billeder af hinanden. Buddet er vanskeligt at efterleve. Der laves og tages billeder som aldrig før. Vi lader os gerne fotografere, og vi fotograferer gerne os selv – som det nu er muligt her i denne fremskredne tid af menneskeheds historie.

Vi gør hinanden til det vi ser. Vi gør os selv til det der kan ses. Alle disse billeder forråder 'det levende i ethvert menneske'.

Det er svært ikke at være det som andre ser i os. Vi vil jo gerne beundres, og vi tror villigt dem der gør det. Og når de ser vores fejl, må vi – mindre villigt – give dem ret. 'Til en vis grad *er* vi virkelig det væsen som andre *ser ind* i os', skriver Frisch.

Det er det vi ser når vi ser os selv i spejlet. Vi ser *efter* om de egenskaber andre til lægger os, nu også er der. Vi ser efter om de egenskaber vi mener at kende hos os selv, nu også har noget for sig. Vi betragter aldrig os selv med et fordomsfrit blik – og fordømmene kommer også fra os selv.

Jeg talte med en ung mand som mente at vi skulle holde op med bare at antage de vedtagne religiøse opfattelser af mennesket. Fornuftigt nok. I stedet skulle vi – mente han – se os selv i spejlet for at elske hvad vi ser dér. Det er en udsat beskæftigelse. Omslaget fra selvbeundring til noget mindre flatterende kan være meget brat.

Jesus holder et spejl op for disciplene da han under deres sidste måltid siger: 'Sandelig siger jeg jer: En af jer vil forråde mig.' Ingen af dem kan genkende sig selv i det. Selv da Jesus har sagt at det er Judas – som netop med hånden har dyppet i fadet sammen med ham – selv da siger Judas: 'Det er vel ikke mig?' – 'Du sagde det selv.'

Det blik Judas har på sig selv, er helt fortegnet. Forræderiet er ellers aftalt og planlagt, og han *har* modtaget sine tredive sølvpenge. Alligevel siger han: 'Det er vel ikke mig?'

Hvorfor siger han det? Fordi han først nu ser den skyld han har pådraget sig. Han forfærdes over at han virkelig er den der har udstødt Jesus – som andorranerne først i spejlet opdager at de har forrådt den unge mand.

I Jesu udsagn ser Judas at han er den der forråder Guds søn. Han bliver en judas. Han forstår det – og han vil ikke være ved det. Han *kan* ikke være ved det. 'Det er vel ikke mig?'

Jesu svar er nådesløst: 'Du sagde det selv.' Det svar kaster Judas tilbage på hans egen skyld. Han kan ikke være ved det: 'Det er vel ikke mig?' Men han skal være i det: 'Du sagde det selv.'

Hvordan kan et menneske leve med de lidelser det har påført andre? Hvordan leve med de ulykker vi selv er skyld i? Kan vi være ved det vi skal være i?

Judas kunne ikke – selv om han skulle. Borgerne i Andorra kunne ikke. De talte ikke om det. Enhver af dem var en judas.

Det er en trøst at også Judas modtager nadveren inden han – med sit svigefulde judaskys – fuldfører sit forræderi. Jesus véd at han vil gøre det – og alligevel giver han sig selv til forræderen, i nadverens brød og vin. Den nådesløse konfrontation med hans skyld slår om i at han modtager ordet om syndernes forladelse.

Skyld og nåde. I grunden handler evangeliet ikke om andet. Alt det vi ødelægger, samles. Alt der adskilles, forenes. Det tror vi når vi tror på syndernes forladelse. Dét er spejlet som viser os hvordan det er, hvem vi er: syndere der modtager nåden.

Judas er efterkommer af Juda, en af patriarken Jakobs sønner. Sammen med sine brødre var han med til at kaste deres lillebror Josef i en brønd og sælge ham. I Thomas Manns roman *Josef og hans brødre* kysser Juda Josef da han sælger ham til de købmænd som bringer ham til Ægypten. Mange år efter forræderiet mødes brødrene igen. Det ender i forsoning. Nu siger Josef til Juda: 'Se, det er det kys du gav mig...i dag giver jeg dig det tilbage, min bror, og det er nu udslettet.'

Borgerne i Andorra må erkende deres skyld da de ser sig selv i spejlet. De gjorde sig et billede af den udstødte, og han identificerede sig med det. I spejlet konfronteres de med sig selv som dem der har gjort det. De er skyldige. Enhver af dem. Ingen kommer gennem livet uden skyld.

Andorranerne må også have set noget andet i spejlet: at det lige så godt kunne have været enhver af dem der selv var blevet udstødt. Hvad de måtte mene de var i sig selv, hvad der måtte være deres indre kerne, hvad det vi kalder vores autenticitet måtte bestå i – det er alt sammen prisgivet den sociale billeddannelse.

Frisch skrev altså: 'Du må ikke...gøre dig noget billede af Gud som er det levende i ethvert menneske, det som vi ikke kan fatte. Det er en synd som vi uafladeligt begår, og som begås mod os'

– men så tilføjer han: 'undtagen når vi elsker.'

Gud, det levende i ethvert menneske. Det kan ikke afbildes. Vi forråder det i det fastfrosne billede. Vi forråder det ikke når vi elsker.

Redningen er ikke at klamre sig til sin egen indre kerne, for den er også et billede. Det billede vi har af os selv. Når vi vil være gode. Når vi vil elske os selv. Når vi ser os i spejlet. Vi kan promenerer dette billede og måske blive beundret. Men vi bliver ikke elsket for det. Ligesom det billede vi gør os af andre, forhindrer os i at elske dem.

Redningen er derimod, skriver Frisch, at vi – når vi ser os selv i spejlet – får mod til at bekende vores skyld.

Ingen kommer igennem livet uden skyld. Nadverens evangelium er at heller ingen kommer igennem livet uden nåde. Her forsvinder alle billeder. Gud giver sig selv til det levende i ethvert menneske. Nadveren er et kærlighedsmåltid. Skylden slettes.

De fleste har prøvet at være udstødt, og enhver har prøvet at være skyldig: 'En af jer vil forråde mig.' 'Det er vel ikke mig?' Jo, det er.

Evangeliet er omslaget, for Jesus siger: 'Min nåde tilfalder jer.' 'Vel ikke mig?' Jo, den gør.

Niels Grønkvær

Sensommermøde

Vartov Valgmenighed indbyder til sensommermøde *søndag den 1. september*. Efter gudstjenesten i Vartov Kirke kl. 10 samles vi i menighedssalen til frokost, foredrag, sang og hyggeligt samvær. Vi har formået kirkeministeriets departementschef Christian Dons Christensen til at komme og tale om "Folkekirken og dens valgmenigheder i dag og i morgen." Mødet slutter kl. 15. Fri adgang for alle.

Mikkel Felter og Anders Uhrskov

Formandens beretning for 2018

Vartov Valgmenighed

Vi har i det forløbne år måttet tage afsked med Jens Axelsen, Erik Andersen, Pia Hastrup, Malthe Hastrup, Helga Madslund og Walther Schmidtsdorff. Lad os rejse os og mindes dem.

På nævnsmøde i september meddelte Vibeke Hein, at hun desværre var nødt til at trække sig fra formandsposten af private årsager, og på det efterfølgende nævnsmøde i oktober konstituerede vi os med mig som formand og Anders Uhrskov som næstformand. Det er en stor arv at løfte, og jeg er som 71-årig lidt for gammel og kommer ikke til at få hverken 25- eller 10-års jubilæum som formand.

2018 var et år uden store skelsættende begivenheder, men et rigtig godt hverdagsår med gode, tankevækkende gudstjenester. Stor tak til Niels for dem.

Så har vi boltret os i meget varierede menigheds møder: sensommermøde med Hans Jørgen Lundager Jensen om Det Gamle Testamente og Grundtvig, Birgitte Stoklund om udfordringer ved bibeloversættelse, Katrine Kjærgård om kristendommens komme til Grønland gennem billeder, Jesper Troels Jensen med et meget muntret foredrag om det levende ord, og Niels Grønkjær indførte os i Bachs passionsmusik.

Vi har holdt adventsmøde med koncert ved Inge Bønnerup og en elev af Morten Zeuthen, godt samvær i salen her og oplæsning ved Ida.

En velbesøgt studiekreds om Ove Korsgaards guide til Grundtvig, hvor teologien fik den plads, der måske savnes i bogen.

Tak til Mette og Signe for det store arbejde med igen at planlægge årets største begivenhed for børn i menighederne, som hvert år ser frem til adventsmødet, hvor der bliver indtaget boller og æbleskiver, lavet juledekorationer og fortalt juleevangelium. Det ser ud til, at der kommer flere og flere børn år for år – og tak til Ida og Niels, der lægger hus til adventskranstænding og fortælling. Det må være det tidspunkt på året, hvor der er flest mennesker i jeres stue.

Niels har taget initiativ til sammen med unge tilknyttet menighederne at holde en filosofisk salon for unge i løbet af vinteren.

Heller ikke i år har der været større vedligeholdelsesprojekter i ejendommen – lidt rottebekæmpelse, oversvømmelse i kælderen, reparation af en

dør, lynnedsed i det elektroniske, ny opvaskemaskine og nyt toilet ved mødelokalerne. Alt er der taget hånd om, og vi har langt fra overskredet budgettet for vedligeholdelse. Vi sparer op til vores 100-årsjubilæum i 2020.

I oktober afholdt vi et ekstra møde i nævnet, hvor vi drøftede arbejdsopgaver og fornyelse. Anders Uhrskov havde forfattet et skrift om nævnets udfordringer med forslag til løsninger. Det førte til en meget konstruktiv samtale om vores arbejdsgange, så vi undgår at blive for bureaukratiske, men alligevel er skarpe i beslutningsprocessen. Og så blev vi enige om at formalisere det arbejde, som allerede foregår i menigheden. Vi skaber 'Vartov Aktiv', hvor andre end nævnsmedlemmer kan melde sig til at bidrage til det praktiske arbejde.

Vi har drøftet muligheden af at kommunikere mere med medlemmerne elektronisk via mail. Det vil vi kun gøre i meget begrænset omfang, og vi opretter heller ikke en facebookgruppe. Vi tror, at vi er på linje med de fleste medlemmers ønske, når vi fortsætter med at udsende kirkebladet pr. almindelig post. Så vi følger ikke med strømmen, og måske heller ikke med tiden. Bladet kan dog altid læses på hjemmesiden, hvis det er faldet ned fra køleskabsmagneten.

Vi har – med Kurts hjælp – søgt og modtaget støtte til Hjelpekassen på kr. 9.600 fra Lokalforeningspuljen. Hjelpekassen har desuden fået et tiltrængt løft, idet årsmødet for to år siden besluttede, at nævnet kunne bevilge ekstra midler til Hjelpekassen. Det er jo en gammel kasse, landets ældste, og egentlig forløber for den forening, der i dag er Vartov Valgmenighed. Med den nye tilførsel af midler har Hjelpekassens bestyrelse blandt andet fået mulighed for at udstede taxaboner til dårligt gående medlemmer for at lette deres mulighed for at komme i kirke og til menigheds møder.

Hjemmesiden er blevet fornyet, så den også kan læses i mobil- og tabletformat. Der skal lyde en stor tak til Mette Vestergaard, Axel Borregaard og Ruben Filskov fra KV for deres indsats i arbejdet med den nye hjemmeside. Som al ny teknik kan det godt drille lidt for os, der skal opdatere den, men alt i alt er det en forbedring.

En anden ny teknik har drillet og voldt hovedbrud ved annoncering af gudstjenester i Kristeligt Dagblad og navnlig Berlingske. Der arbejdes på forbedring!

Siden maj 2018 har vi måttet forholde os til en EU-forordning om persondatapolitik, også kaldet GDPR. Vi har heldigvis kyndige jurister og en omhyggelig forretningsfører. Vi overholder retningslinjerne! Der er udarbejdet et lille skrift herom. Det er sat ind i årsskriftet, og det er også tilgængeligt på hjemmesiden. Der er et enkelt krav, vi ikke opfylder, nemlig at følsomme persondata kun må sendes på krypteret mail. Den funktion har vi ikke, men løser det ved, at præst og forretningsfører udveksler personnumre telefonisk. Vi tror ikke, vi er udsat for telefonaflytning.

Kirkekaffen har været savnet i Vartov de senere år. Der har været rig lejlighed til at drikke kaffe hver anden søndag i Immanuelskirken, og tak for dét til vennerne derude. Men det er også dejligt at være i Grønnegården med kaffe og samtale. Vi genindfører kirkekaffe efter gudstjenester tre-fire gange om året, og når vejret ikke tillader uden-dørs kaffe, har Ida og Niels gæstfrit budt os indenfor i præsteboligen.

Vi skal have ny organist, og endnu en gang har vi været heldige. Domorganisten i Roskilde Domkirke, Kristian Olesen, fratræder derude og tiltræder hos os i begyndelsen af det nye år. Indtil da har hans tidligere kollega, Kåre Nielsen, påtaget sig at vikariere i stillingen. Han startede i går ved konfirmationsgudstjenesten, og da skal jeg love for, at der var domkirkebrus ved præludiet. Vi er meget glade for at have fundet fremragende afløser for Inge Bønnerup, og ser frem til samarbejdet med de to Roskildeorganister.

Vi har en stærk flok af medarbejdere. Tak til Malene, der sørger for en ren kirke, til Agnete for klokkeringning, blomster, nummeropsætning, dækning af alterbord og for at være på spring ved udefrakommende larm. Tak endnu en gang til Inge for de gode år, vi har haft med dig på orgelbænken. Tak til Tom Ernst for det gnidningsfri samarbejde med Inge. Og en meget stor tak til vores omhyggelige forretningsfører Kurt. Det er meget trygt som ny formand at have dig på sidelinjen.

Der skal også lyde en stor tak til Kristoffer Grishauge, Grundtvigsk Forums forvalter, som gerne springer til, når det handler om bygnings- og i øvrigt tak til Grundtvigsk Forum for godt samarbejde og naboskab, ligesom vi sætter stor pris på samarbejdet med Københavns Valgmenighed

Også en stor tak til Johan Kjeldgaard-Pedersen for hans indsats som formand for børnehaven og til Peder Møller som omhyggelig intern revisor.

Og så vil jeg gerne rette en tak til nævnet for

jeres indsats gennem året – gode, konstruktive møder i nævnet, neddykning i juridiske spidsfindigheder, referatskrivning, kaffebrygning, bordopsætning, fremstilling af lækkerier til diverse møder, dåbsvagtjtansen, kirketjenervikar, klokkekimen til jul, udarbejdelse af årsskrift, kludevask, pakning af kirkeblad og årsskrift, pyntning af kirken – og for at møde op, når som helst der kaldes.

Men i år skal vi tage afsked med tre af jer.

To var på valg og ønskede ikke genvalg. Det er Bent Schou, som blev indvalgt i nævnet i 1995, efter han allerede havde fungeret som juridisk rådgiver inden. Han har været medlem af forretningsudvalget med titel af kasserer, og han har haft hovedansvar for bygningen og dens vedligeholdelse – samtidig med at vi har nydt godt af hans juridiske ekspertise.

Søren Anker-Møller kom til i 1999. Søren har haft ansvar for vores aldrende tekstiler. Han har sørget for, at de kom uskadt frem og tilbage til tekstilkonservator, han har læst korrektur på kirkebladet, arrangeret frankering og labeling af bladene, flyttet borde og dækket dem, lavet kaffe og vasket op osv. osv. I aften er det ham, der står for sangtimen efter generalforsamlingen.

Vibeke blev genvalgt sidste år, men har som sagt besluttet sig for at træde tilbage uden for tur af personlige årsager. Hun blev indvalgt i nævnet i 1994, og har dermed 25-års jubilæum i år. Allerede forinden udførte hun et klossalt arbejde med renskrivning af Jakob Appels bog om menighedens historie. Mon ikke det var derfor, hun fik posten som referent. Siden har hun været ansvarlig for skiftet fra lagkager til store kulinariske oplevelser ved adventsmødet. Det er forunderligt, hvad Vibeke kan fremtrylle. Hun var sammen med Jens Hestbech fra KV hovedkraften bag det årlige landsmøde for de grundtvigske fri- og valgmenigheder i 2013, og var i øvrigt også formand for denne forening i nogle år samtidig. De seneste 7 år har hun været vores formand og ydet en stor indsats for menighedens ve og vel. Vibeke ser alle, og har været en samlende kraft i menigheden. Vi forstår din beslutning om at helige dig hjemmet i en svær tid, men vi kommer til at savne dig – og i øvrigt jer alle tre.

Jeg vil gerne udtrykke en stor tak for jeres indsats i nævnet gennem mange år.

Vidste I i øvrigt, at Vartov er det bedste sted i verden? Det er det, fordi det sagde præsten til os og konfirmanderne i går, og så passer det.

Marianne Knudsen

Kommende præsteskitte

Niels Grønkjær har meddelt de to menigheder, at han ønsker at gå på pension til august 2020. Meddelelsen kom på Vartov Valgmenigheds årsmøde 29. april og ved menighedsrådsmødet i Københavns Valgmenighed 30. april og dermed efter deres årsmøde. Klaus Skovsted orienterede den tilstedeværende menighed ved gudstjenesten den 5. maj.

Beslutningen kom bag på os alle, men vi har fuld forståelse for Niels og Idas ønske om at skabe et nyt liv sammen i Sorø, og vi ønsker dem mange gode år der.

Det har ikke været muligt at drøfte fortsat præstefællesskab på et menigheds-møde. Men siden meddelelsen kom, har både råd og nævn hver for sig truffet beslutning om at ville fortsætte det frugtbare præstefællesskab mellem de to menigheder. På råds- og nævnmøder den 13. og 27. maj har de to menigheder lagt plan for det forløb, der er det vigtigste i en valgmenighed, nemlig ansættelse af ny præst.

Vi er enige om at slå stillingen op for at stille ansøgerne lige og for at sikre det bredeste kandidatfelt. Stillingsopslaget vil blive bragt tidligt på efteråret 2019 i Dansk Kirketidende, Kristeligt Dagblad og Præsteforeningens Blad.

Der er nedsat et præsteudvalg bestående af de to formænd, Klaus Skovsted, KV, og Marianne Knudsen, VV, desuden Ejvind Lynning fra Københavns Valgmenighed, Ebba Hjorth og Peter Harder fra Vartov Valgmenighed.

Præsteudvalget vil foretage en første gennemgang og prioritering af samtlige ansøgninger forud for et råds- og nævnmøde i efteråret, hvor alle råds- og nævnsmedlemmer på forhånd har læst samtlige ansøgninger. På dette møde udvælges de oplagte kandidater.

Herefter vil arbejdet gå videre med at sende breve til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning, og høre på, tale med og skrive til dem, vi finder er oplagte kandidater. Vi vil rejse ud i landet for at høre de udvalgte kandidater i deres hjemsgn, men vi vil indskærpe fuld diskretion. Vi tror, vi vil få det bredeste kandidatfelt ved at love ansøgerne fuld fortrolighed. Ingen præster bryder sig om, at deres menighed får at vide, at de søger nyt embede.

Der vil blive holdt prøveprædiken(er) først på året, og når råd og nævn har indstilling klar, vil der blive indkaldt til besluttede menigheds-møder.

Menighedsmedlemmerne opfordres til at udbrede kendskabet til stillingsopslaget.

Klaus Skovsted og Marianne Knudsen

Muhammad, islams profet

Ved menighedsmødet *mandag den 30. september kl. 19.30* taler professor Jakob Skovgaard-Petersen om Muhammad, som er en af verdenshistoriens vigtigste figurer og yderst aktuell i verden i dag. Men det er de færreste danskere, der kender noget videre til hans liv, og myterne flourerer. Hvad bør man som dannet dansker vide om islams profet?

Adresser

Præst: Niels Grønkjær

Løngangstræde 24, 2., 1468 København K, tlf. 33 13 30 31

e-mail: ng@kvvv.dk - hjemmeside: www.kvvv.dk

Københavns Valgmenighed

Formand:

Klaus Skovsted

Valdemars Allé 30, 2860 Søborg

Tlf: 51 40 96 20

Forretningsfører:

Ejvind Lynning

Maglestien 10, 2860 Søborg

Tlf.: 39 69 82 53 / 23 96 86 24

Bank: 2191 - 6897622120

Kirketjener:

Margrethe Tougaard Møller

Rued Langgaards Vej 18, 6.655, 2300 Kbh S

Tlf: 22 95 49 75

Organist:

Tom Ernst

Esplanaden 5B, st.tv., 1263 København K

Tlf. 33 12 69 52

Vartov Valgmenighed

Formand:

Marianne Knudsen

Nordre Fasanvej 92, st.th., 2000 Frederiksberg

Tlf. 60 76 81 18

Forretningsfører:

Kurt Gotfredsen

Opnæsgård 57, 1. th., 2970 Hørsholm

Tlf. 31 95 63 72

Bank: 6194 - 4170277452

Kirketjener:

Agnete Veit

Store Kannikestræde 9, 1169 København K

Tlf. 40 38 55 44

Organist:

Kåre Nielsen

Toftegårds Plads 2, 1.tv., 2500 Valby

Tlf. 26 84 69 85

For børnepasning under gudstjenester: Kontakt Signe Rørdam Thomsen på roerdam@hotmail.com

Valgmenighedernes hjemmeside er www.kvvv.dk

Bladets redaktion: Niels Grønkjær (ansvarshavende), Lilly Wiberg, Søren Anker-Møller

Forsidevignet: Peter Hentze

Afsender:

Københavns og Vartov
Valgmenigheder
Løngangstræde 24, 2.
1468 København K

Gudstjenester i Vartov Kirke og Immanuelskirken*

30. juni

(2. søndag efter trinitatis)

Immanuelskirkenkl. 10.00

Ingen gudstjenester i juli måned

4. august

(7. søndag efter trinitatis)

Vartov Kirkekl. 9.00

Immanuelskirkenkl. 10.30

11. august

(8. søndag efter trinitatis)

Vartov Kirkekl. 10.00

Radiotransmission

18. august

(9. søndag efter trinitatis)

Vartov Kirkekl. 10.00

Kirkekaffe

25. august

(10. søndag efter trinitatis)

Immanuelskirkenkl. 10.00

1. september

(11. søndag efter trinitatis)

Vartov Kirkekl. 10.00

Sensommermøde

8. september

(12. søndag efter trinitatis)

Immanuelskirkenkl. 10.00

Vartov Kirkekl. 16.00

15. september

(13. søndag efter trinitatis)

Vartov Kirkekl. 10.00

22. september

(14. søndag efter trinitatis)

Immanuelskirkenkl. 10.00

29. september

(15. søndag efter trinitatis)

Vartov Kirkekl. 10.00

6. oktober

(16. søndag efter trinitatis)

Ingen gudstjeneste

Sjællandske valgmenigheders efterårs-
møde i Vallekilde

13. oktober

(17. søndag efter trinitatis)

Vartov Kirkekl. 10.00

Immanuelskirkenkl. 16.00

KALENDER

Søndag den 1. september:

Sensommermøde i Vartov

Mandag den 30. september kl. 19.30:

Menighedsmøde i Vartov:

Jakob Skovgaard-Petersen:

Muhammad, islams profet

Søndag den 6. oktober:

De sjællandske valgmenigheders

efterårsmøde i Vallekilde

(se senere på hjemmesiden)

Mandag den 4. november kl. 19.30:

Menighedsmøde i Vartov

Bertel Haarder: Mig og Grundtvig

Søndag den 1. december:

Børneadvent i Vartov

Mandag den 2. december kl. 17:

Adventsmøde i Vartov

*Immanuelskirken ligger på Forhåbningsholms Allé 20, Frederiksberg.